

VvO Nieuwsbrief



VvO-borrel 24 april 2015

Na een geslaagde borrel in Amsterdam, is het tijdens de Dies van Olof tijd om terug te gaan naar waar het allemaal begon! Op vrijdag 24 april 2015 staan vanaf 18:00 uur de eerste biertjes voor rekening van VvO klaar in café Van Horen Zeggen. Uiteraard is iedereen welkom, dus kom gezellig langs met je dispuut, jaargenoten of (oud-) commissiegenoten. Tot dan!

Datum: vrijdag 24 april 2015

Locatie: Café Van Horen Zeggen

Tijd: vanaf 18:00 uur



Nieuwe website en Facebook!

Misschien is het jullie al opgevallen, maar ook de oud-leden gaan met de tijd mee.... in de vorm van een nieuwe website!. Inmiddels is onze nieuwe website online en te bewonderen via www.vriendenvanoloof.nl. Wij zullen je via deze website up-to-date houden over de laatste nieuwtjes, activiteiten en nog veel meer! Kun je niet genoeg krijgen van VvO? Word dan ook lid van onze pagina op Facebook: Vrienden van Olof.



Crazy Piano's

De Externe Sociale Promotie Commissie (ESPC) heeft tijdens één van haar activiteiten een goede manier gevonden om bij te dragen aan de culturele ontwikkeling van de leden. Tijdens een bezoek aan de Stadsschouwburg in Tilburg heeft Olof zich goed laten zien. Gedurende het optreden van de Crazy Piano's mocht zelfs de lead-zanger van The Mexican Dog het podium betreden voor een intermezzo! Veel Olof-leden waren aanwezig, mede dankzij de bijdrage van VvO en natuurlijk jullie donaties, waarvoor veel dank!



Tijdlijn op Olof

Niet alleen buiten de muren van Asgard, maar ook daarbinnen vinden wij het belangrijk dat stil wordt gestaan bij de maatschappelijke betrokkenheid van Olof. De QS (Niels Dutrée) heeft aan ons zijn plannen voor dit verenigingsjaar voorgelegd en één van zijn doelstellingen is het opknappen van het trappenhuis, het visitekaartje van Asgard. Langs de muren van het trappenhuis zal een heuse tijdlijn komen, die stil zal staan bij alle belangrijke mijlpalen van onze corpgeschiedenis. Deze tijdlijn is mede mogelijk gemaakt dankzij VvO. Wij zijn erg benieuwd naar het resultaat!

Wisseling van de Wacht

Hoewel VvO jullie met enige regelmaat voorziet van de nodige e-mails, nieuwsbrieven en uitnodigingen via Facebook, hebben wij gemerkt dat het niet voor iedereen duidelijk is welke gezichten hier bij horen. Inmiddels zijn er meerdere mensen gekomen en gegaan binnen VvO en wij willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om de huidige leden aan jullie voor te stellen:

- Michelle Mutsaers (Voorzitter)
- Joyce Trebus (Secretaris)
- Tom Spierings (Penningmeester)
- Otto Hein Zwijnenberg

- David Langerak
- Koen Vermeulen
- Guusje Visser
- Sofie Wisse
- Fleur Schreurs (Ab Actis)

Met deze nieuwe frisse gezichten hebben wij veel zin om er voor te zorgen dat VvO zowel onder de oud-leden als de leden goed op de kaart komt te staan. Uiteraard willen wij ook de mensen die onlangs afscheid hebben genomen van VvO bedanken voor al hun inzet: Imke van Wanrooij (Alea lacta), Mark Raaphorst (Adat) en Han-Pieter Olde Hartmann (Kongsi), dankjewel! We drinken tijdens de aankomende VvO-borrel een biertje met jullie!



Hoe is het nu met....

... Michelle Mutsaers? Michelle is sinds 2011 oud-lid van Olof en is al enige tijd actief binnen VvO. Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging en gaat zij ruim een jaar het mooie Amsterdam inruilen voor London.

Michelle, hoe ervaar jij het om deel te nemen in het bestuur van VvO ervaren? Ik vind het echt super nuttig om deel te nemen in het bestuur van VvO. Het geeft namelijk veel voldoening om te zien dat wij als VvO een bepaalde visie hebben, namelijk grotere betrokkenheid bij de culturele ontwikkeling van de student, die beetje bij beetje zichtbaar is. Zo worden er de afgelopen jaren steeds meer culturele activiteiten georganiseerd die wij ondersteunen en waarbij de opkomst ook hoog is! Dat is mooi om te zien. En natuurlijk is VvO een mooi excuus om nog regelmatig op de kroeg te komen, aangezien wij op de kroeg vergaderen.

Wat is volgens jou de leukste VvO-activiteit? De borrels! Tijdens de borrels zie je altijd weer mensen die je uit het oog verloren bent na je studententijd. Super leuk dus om die mensen weer eens te spreken! En mocht je het nog niet door hebben: dit is ook tevens een oproep aan jou om eens op de borrel te verschijnen!

Welke commissie heb je altijd al willen doen, maar heb je nooit gedaan? Hoewel het geen commissie is, heb ik altijd graag het CCT willen doen. Ben destijds niet verder gekomen dan een avondje indraaien, want toen ik de ochtend erna wakker werd en me door alle alcohol nog maar amper kon herinneren hoe de avond was verlopen, leek het me beter om dat jaar vóór de bar door te brengen in plaats van erachter. Maar achteraf wel veel spijt!

Een jaar London.... wat nu? Nu voortaan ontbijten met witte bonen in tomatensaus in plaats van yoghurt! Nee alle gekheid om een stokje, ik ga VvO echt heel erg missen, maar ik laat alles in goede handen achter, dat is één ding dat zeker is!

Wist je dat...

... Michelle lid is van het Hoogvliegerjaar 2006? Super mooi Lustrumjaar!

... Michelle bij dispuut AQB? heeft gezeten?

... Michelle in Amsterdam woont in Oud-West, samen met Frederique Verblakt (AQB? 2005)

... Je Michelle wakker kunt maken voor baklava?